



**Beste <<First Name>>,**

Zo tegen het einde van het jaar willen we u graag danken voor uw giften en donaties en willen wij, als stichting Otuke, u een impressie geven wat er met jullie giften is gedaan tijdens de reis in oktober dit jaar. Achttien vrouwen zijn tien dagen in het werkgebied van de stichting op bezoek geweest.

Ter voorbereiding op de reis werden allerlei acties opgezet. Er zijn waterflessen verkocht, op diverse voorjaarsmarkten zijn er baksels, vlaggetjes, telefoontasjes, gehaakte lampionnetjes, ed te koop aangeboden. Naast een wijnproeverij zijn er presentaties geweest in diverse kerken en op scholen. De Caspar Diemer school in Bergentheim heeft een sponsorloop gehouden die ongelooflijk veel geld heeft opgebracht. Iedereen die heeft bijgedragen aan de acties door inzet en/of financiële steun willen wij heel, heel hartelijk bedanken. Voor alle duidelijkheid, de vrouwen hebben de kosten voor de reis zelf betaald.

## NIEUWS

### 1. Medical Outreach



*de wachtrij*

De komst van mensen uit onze spaargroepen en hun families was ook dit jaar enorm. Zoveel mensen die hopen dat ze hulp kunnen krijgen van een dokter omdat ze zelf geen toegang hebben tot medische zorg.

We hebben veel kunnen testen op oa malaria en een maagbacterie die veel pijn geeft. HIV en geslachtsziekten zijn ziekten die voorkomen en waar ook een sneltest voor gedaan kan worden. De bloedsuiker en het ijzergehalte kunnen nagekeken worden. De medicijnen die nodig zijn hebben we bij ons. Alle kinderen onder de 5 jaar hebben een ontwormingskuur gekregen.

We hebben niet iedereen kunnen helpen omdat we niet alle ziektes kunnen behandelen. Dat is hier helaas de harde realiteit.



Een doodzieke, uitgedroogde, jongen met malaria. Zijn moeder kwam hem brengen nadat ze 10 km hadden moeten lopen. Gelukkig reageerde hij goed op de behandeling en kon hij na een aantal uren weer zitten.



*De apotheek onder de mango boom, uitgifte van*

*de medicijnen*



*Meten van de bloeddruk en temperatuur*



## 2. Ondersteuning spaargroep Abwot Imac (= wij hebben het vuur overleefd).

Deze spaargroep bestaat uit 8 mannen en 22 vrouwen en hebben Ongwel Martin als voorzitter van de groep gekozen. Alle deelnemers hebben geleden onder de gruwelijke daden van de soldaten van Joseph Kony. Bewoners van het kamp in Abia werden op 4 februari 2004 aangevallen door de rebellen van Kony. Tijdens deze aanval vielen er veel doden en werden velen verminkt. Mensen werden opgesloten in hun hutjes die vervolgens in brand werden gestoken. Nu, 19 jaar later, krijgen deze mensen de mogelijkheid om via de spaargroep hun leven in extreme armoede te veranderen.

De spaargroep komt wekelijks bij elkaar rond de gedenkplaats in Abia (zie bovenstaande foto).

Als deelnemer aan de spaargroep krijg je de kans om te lenen en daardoor te kunnen investeren in een kleine onderneming. Het dromen begint eindelijk weer, de deelnemers krijgen weer hoop. Als groep kunnen ze het verleden gaan verwerken en bouwen aan een nieuwe toekomst.

## 3. Een huisje voor Mildred Obong Akello

Mildred was 47 jaar oud toen kamp Abia op 4 februari 2004 om 5 uur werd aangevallen door de rebellen. Ze werd met haar 5 kinderen gedwongen een hutje in te gaan dat ze vervolgens in brand hebben gestoken. Ter bescherming is ze boven op haar kinderen gaan liggen. Helaas hebben 4 van haar kinderen het niet overleefd, 1 dochter wel.



Mildred heeft brandwonden over haar hele lichaam opgelopen. Iemand met zo'n vreselijke verminking wordt uitgesloten uit de samenleving. Wij hebben haar blij kunnen maken met een huisje gebouwd van stenen met een goed dak erop. Ze was zelf al begonnen met bouwen van haar huisje maar ze zou het nooit afgekregen hebben door gebrek aan middelen.

Op 69-jarige leeftijd krijgt ze eindelijk een beetje rust in haar leven. Mildred is ook deelnemer van de spaargroep Abwot Imac.



#### 4. Apio Kato, nooit meer bedelen voor voedsel

Apio Kato, 71 jaar oud, liep in 2002 met oa haar man en een aantal anderen in de val van de LRA (rebellen van Joseph Kony) toen ze buiten het kamp op zoek waren naar voedsel. De

rebellen hebben de meesten van hen vermoord, waaronder haar man.

Apio Kato hebben ze laten gaan nadat ze haar vreselijk mishandeld hebben: haar oren en lippen zijn afgesneden. Apio Kato zorgt al jaren voor haar 2 kleinzoons. Ze bedelt daarom voor voedsel.

Als stichting hebben wij besloten voor haar te gaan zorgen. Ze heeft 50 kg bonen en maismeel gekregen om te gaan verkopen als start voor haar eigen bedrijfje. Haar 2 kleinzoons krijgen een opleiding tot motorbike monteur en zijn hier 28 oktober mee begonnen.



*Apio Kato, op vreselijke wijze verminkt tijdens de oorlog*

*Apio Kato is haar winkeltje begonnen en verkoopt nu maismeel en bonen*



*De kleinzoons van Apio, Acir Gerard (11) en Odyang Innocent (13) zijn met hun opleiding begonnen*

## PROJECT



## 5. Zeepproject

Een aantal deelnemers van verschillende spaargroepen in het gebied Abia hebben zeep leren maken. Met deze kennis en het materiaal dat nodig is om dit te maken, kunnen ze hun eigen bedrijfje beginnen.

## 6. Er komt straks water uit de kraan van het ziekenhuis van Dr. Opio

De stichting werkt al een aantal jaren samen met Dr. Opio. Hij zet zich ook in voor de allerarmsten. Geregeld geeft hij medische zorg aan diegenen die nauwelijks iets kunnen betalen.

Dr Opio is de drijvende kracht achter de medical outreach die we dit jaar voor de 2<sup>de</sup> keer hebben georganiseerd. Omdat zijn kliniek lang niet altijd over voldoende water beschikt hebben we hem een giga watertank van 10.000 liter gegeven. Uiteraard met de nodige materialen om de leidingen aan te leggen. De eerder genoemde sponsor loop heeft dit mogelijk gemaakt. Zijn werk wordt hierdoor een stuk hygiënischer en makkelijker.



*De watertank op het terrein van de kliniek van dr.Opio.*

**TOT SLOT**



# ACTIES



De 18 vrouwen en vele anderen die zich inzetten voor de stichting zitten niet stil. Na de reis zijn de voorbereidingen gestart voor de kerstmarkten. Velen zijn weer aan de haak om de Otuke engeltjes van vleugeltjes te voorzien. Ook kerstsokken in verschillende varianten en kerstkaarten worden er verkocht.





9 FEBRUARI 2024 OTUKE BORREL & BITES

JIJ KOMT TOCH OOK?

Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij de stichting. Zeker willen wij hierbij iedereen die zich als vrijwilliger voor de stichting heeft ingezet heel hartelijk bedanken. Wij spreken de wens uit en hopen dat u ons ook in 2024 weer wilt helpen bij acties, donaties en giften.

Wij wensen iedereen hele fijne en gezellige kerstdagen en een mooi en een sprankelend en gezond 2024!

***Namens het Team van Stichting Otuke Harvest Foundation***

 Volg ons op Facebook

 Bekijk onze website

 Mail ons

**Stichting Otuke Harvest Foundation**

van Nahuysweg 125  
8061EZ Hasselt  
Nederland

Telefoonnummer: 06-41249505

E-mail: [info@otuke.nl](mailto:info@otuke.nl)



IBAN: NL73RABO0321465083

ANBI status sinds 1-1-2018

---

Deze mail niet ontvangen? Schrijf je [hier](#) uit van deze lijst.  
Of bekijk deze mail [hier in je internetbrowser](#).